



Jawoord op een eiland

Trouwlustigen gezocht

Trouwen met een NDSM-rafelrandje | Foto Jitske Schols

Unieke locatie Sinds eind 2013 gebruikt Hetty van Bommel haar ontmoetingsplek op het water van de NDSM-werf voor bijzondere, rituele theaterproducties. Binnenkort krijgt het stalen eiland de status van officiële trouwlocatie. De theatermaker nodigt stellen uit die tijdens Hemeltjelijef (29 mei) in haar huwelijksbootje willen stappen.

“Het leukste van mijn vak is het maken van een voorstelling en het spelen van de première”, vindt Hetty van Bommel. “In de herhaling zit geen uitdaging. Wat is er nou leuker dan samen met een bruidspaar een prachtige, rituele huwelijksce-

monie te bedenken? Op die manier maak ik telkens weer een nieuwe voorstelling.” Verbintenissen tussen geliefden, zoals rouwen en trouwen, zijn terugkerende thema’s in het werk van Hetty van Bommel. Met Convoi Exceptionnel maakt ze

rituele theatervoorstellingen, met het publiek in de hoofdrol. Tijdens het evenement 24H Noord werd haar stalen bouwwerk voor het eerst gebruikt als trouweiland. Drie stellen gaven elkaar het jawoord op het eiland, in het bijzijn van alleen getuigen en een trouwambtenaar. Genodigden volgden het ritueel op gepaste afstand in een dubbeldekker op de wal. “Zo speel ik met het gegeven intimiteit. Zelfs de mensen die eerst teleurgesteld waren dat ze niet op het eiland konden staan, waren achteraf onder de

indruk. Ik was blij en ontroerd dat dit concept in de praktijk zo goed bleek te werken.”

Hetty is voortaan ook in te huren als weddingplanner, maar dan wel met een NDSM-rafelrandje. Alle gewenste onderdelen van de bruiloft laat ze uitvoeren door kunstenaars van de werf, van de ringen tot de taart en de jurk. Tijdens het Hemeltjelijef festival (29 mei) hoopt ze zelf een huwelijk te sluiten op het eiland als officiële trouwlocatie. Ze zoekt alleen nog stellen die elkaar tijdens Hemeltjelijef het ja-woord willen geven. “Wat is er leuker dan te trouwen op zo’n eiland tijdens zo’n festival? Ik zorg er wel voor dat het een extra onvergetelijke dag wordt.”

Lijkt het je leuk om te trouwen tijdens Hemeltjelijef? Of wil je meer weten? Kijk op www.trouweiland.nl.

Bijzondere trouwlocaties

Behalve het trouweiland zijn er in Noord nog flink wat bijzondere trouwlocaties. Het stadsdeel heeft niet alleen de beschikking over het eigen stadsdeelhuis, maar ook over het prachtig gerestaureerde raadhuis van Ransdorp uit 1652. Het raadhuis biedt plaats aan dertig gasten, die in een kring om het bruidspaar aan de ovale tafel kunnen zitten. Sfeervol trouwen kun je bijvoorbeeld ook in de Schellingwouderkerk, de Buikslooterkerk en de Tolhuistuin – met prachtig uitzicht over het IJ. Meer weten?

Kijk op www.noord.amsterdam.nl/trouwen.